

Økologisk maskinnørd på Verasminde

Flemming har maskiner til det hele. Så er han sikker på altid at kunne komme i marken til rette tid. Og så er det blevet en hobby at købe maskinerne billigt hjem.

#DETSTOREKRAKI82
#KVALITETSKARTOFLERKOSTER
#RENOVERINGAFRØNNE
#STOLTEBØRN
#SJOVDRIFT



BONUSINFO Parret har tre heste – Susanne rider, Flemming kører hestevogn. Interessen er også en af grundene til, at de vil bo på landet.

Den trelængede rød-hvide bindingsværksejendom ligger smukt for enden af sennepsmarken, der står som efterårsafgrøde på marken. Gården er sirligt vedligeholdt og huser i dag Flemming Olsen og hans kone Susanne. Vi er på Flemmings fødegård lidt uden for Roskilde, og historierne fra den gamle gård står i kø for at blive fortalt, og de fleste af dem kan Flemming fortælle. Historiebøgerne er fundet frem og ligger på køkkenbordet foran os, men det er nu ikke historien om gården, vi vil høre, men i stedet historier om nutidens dagligdag som deltidslandmand på Verasminde.

– Det her er en sjov måde at være landmand på. Det er mig, der træffer alle beslutninger, og jeg er ikke tyngt af en uoverskuelig gæld, som skal forrentes. Det giver luft til at afprøve nogle forskellige ting. Så hvis en af mine satsninger slår fejl, er jeg ikke tvunget til at lukke og slukke, fortæller Flemming, der har prøvet livet som fuldtidslandmand. Han var en af de mange unge landmænd, der

BAGGRUND

Ejere Susanne og Flemming Olsen

Ejendom Verasminde

Arbejder fuldtids hos Poda-hegn, har været tilknyttet siden 1982

Er oprindelig uddannet landmand fra Høng Landbrugsskole.

Fra 1990-1995 ansat som maskinsælger

Flemming har fire voksne børn, Susanne tre voksne børn.

PRODUKTION

- Driver 30 ha under plov. Ejer selv de 26 ha. Har 1/3 vårbyg, havre og raps. Og 1,5 ha kartofler.
- Sælger kornet til Danish Agro
- Har 15 spelsau-får og slagter ca. 20 lam pr. år
- Laver naturpleje i moseområde, hvor fårene afgræsser
- Har tre heste.

knækkede nakken i samme termin i 1982. Kort tid efter at han var færdiguddannet landmand, købte han en gård og byggede ny stald med plads til 200 søer.

– Jeg kæmpede med gælden i de næste 17 år. Det var dyre lærepenge, men jeg har da trivedes i de jobs, jeg har haft gennem tiden. Blandt andet var jeg maskinsælger i fem år, og det har jeg taget skade af, griner Flemming og viser ind i sit maskinhus, hvor han kan præsentere en fuld maskinpark.

Altid klar til markudrykning

Den eneste maskine, der stod på gården, da han overtog den i år 2000, var en gammel Ford 4000, resten er købt ind gennem de seneste 14 år.

– Jeg har selv maskiner til det hele, hvilket er en stor fornøjelse for mig. Det er nærmest blevet en hobby for mig at købe maskinerne billigt hjem. Som økolog er det en stor fordel at have alle maskiner selv, for jeg skal altid kunne komme i marken, i hvert fald kan man risikere pludselig at skulle i marken. Jeg går højt op i at gøre tingene til rette tid. Det kan en maskinstation ikke altid leve op til. Jeg ved præcis, hvad tid der skal køres, og det handler om timer. Jeg spreder selv møg med en gammel møgspreder. Sidste år prøvede jeg at hyre maskinstationen til det, men han kom aldrig, så jeg kørte det selv ud. Sådan noget kan jeg ikke vente på. Hov, se den skønne plov her, den har jeg selv solgt fra ny til en landmand, og for nylig så jeg den igen, og så købte jeg den, smiler Flemming veltilpas med sit røverkøb.

Penge i ikke at sprøjte

Flemming har været økologisk siden 2001, og den økologiske produktion giver mening for ham. For det første er der god efterspørgsel efter økologiske produkter, og desuden er det måden, han helst vil dyrke jorden på.

– Siden 1971 har jeg arbejdet med landbrug, og gennem alle årene har jeg oplevet, hvordan sprøjtemidler blev introduceret i landbruget. Jeg har arbejdet på store godser, hvor vi det ene år skulle sprøjte med et nyt vidundermiddel, som slet ikke var farligt, året efter skulle vi så tage nogle forholdsregler, og efterfølgende blev de ofte forbudt. Så den måde at dyrke afgrøder på har jeg taget afstand fra, fortæller han.

Den gule sennep står på den ene side, på den anden mark ved siden af gården er rapsen på vej op med en smule ukrudt imellem rækkerne. Det er en stor opgave at holde rent i rækkerne, når man som Flemming radrenser med kun 5 km/t. Men gevinsten er til at få øje på, når prisen på økoraps ligger på 6,5 kr. pr. kg.

– Jeg har deltaget i forskellige forsøg med ukrudtsbekæmpelse, men der er ikke noget, der virker så godt som den hårde måde. Når man som jeg har specialiseret sig i kartofler og salg af nye kartofler, så går der mange timer med at ligge på mine bare knæ, tit fra kl. 4.00 om



morgenen, siger han, men tydeligvis uden at han ønsker medlidenhed, for livet som deltidslandmand er det helt rigtige for Flemming.

30 kr. pr. kg kartofler

Men igen er prisen på hans kartofler, nemlig 30 kr. pr. kg, med til at holde gejsten oppe.

– At komme rundt på restauranterne, for eksempel har jeg solgt til Rasmus Kofoed, der er kåret til verdens bedste kok, og at gå ind mellem gæsterne med en kasse nyopgravede kartofler i favnen, det er en fornøjelse. Jeg piller kartoflerne op af jorden, og næsten i samme bevægelse tager jeg dem med videre til forbrugeren, det er en stor tilfredsstillelse. Jeg kan lide at lave kvalitetsprodukter som for eksempel mine håndsorterede kartofler. Jeg kan lide at se tingene gro og spire, det giver en stor tilfredshed for mig. Det at se, at det, jeg gør, det lykkes, sådanne produkter er jeg stolt af at sælge til kunderne. Det eneste, der kan få mig til at stoppe, er alle de regler og al den kontrol, vi er udsat for. Men sådan er det, og det må jeg leve med.

– Livet er for kort til at diskutere med myndighederne, konkluderer han, inden vi sætter os med kaffen i det totalt renoverede stuehus. Her oser det af hygge med lavt til loftet, synlige bjælker, smukke trægulve, specialdesignet køkken og de originale døre. Det eneste rum, der står præcis, som da Flemming var dreng, er grovkøkkenet. Her stod mælkejungerne side om side, da han var dreng, og temperaturen er stadig perfekt til viktualierum. ■



Mine børn er ikke landbrugsinteresse-rede, men jeg kan mærke på dem, at de godt kan lide at fortælle, at deres far er økologisk deltidslandmand.

FLEMMING OLSEN, Verasminde